

## START EN VOORUITZICHTEN

.....

Alhoewel nog steeds 'n kleine minderheid neemt de afdeling toerisme in onze club geleidelijk aan toe.

De eerste start omstreeks mei 1978 met de eerste open deur-dagen was de aanzet.

'n Dertigtal kandidaten daagden op voor de afvaart van de Doumel tot Valkenswaard.

Hiervan liet het grootste deel zich niet meer zien ('n schrik gepakt) en 'n ander gedeelte bleef na enkele zondagen ook weg toen er van aansluiting bij de club en het daarvan verbonden lidgeld werd gesproken. Voor hun gezondheid hebben sommigen spijtig genoeg nog geen frankske over. Op de stichtingsvergadering einde 78, waren toch nog 'n tiental liefhebbers opgekomen, waar voor de eerste maal uiteengezet werd wat het doel van de toeristenafdeling was. (zie vorig artikel). De eventuele onkosten bij aankoop van 'n boot, padel, spatdek, enz. Ook de mogelijkheden in de omstreken en in de Ardennen. Met foto's en documentatie werden de tochten toegelicht, hetgeen bij sommigen de opmerking uitlokte : "Ik riskeer mijn leven

NIET". Anderen wilden al direct van de hoogste stuwtjes af. De helft was dan ook bereid ondanks de winter duchtig te gaan trainen. Ongelukkig genoeg viel de winter te koud uit zodat de trainingen uitstierven.

In het voorjaar schoten dan nog alleen de "echten" over, en werden de eerste uitstappen gemaakt. Onder leiding van enkele lijnvaarders met wildwaterervaring werden eerst de Dommel, de Keersop en de Maas afgevaren, waarna de eerste uitstap naar de Ardennen werd ondernomen voor de afdaling v/d Ourthe (vanaf het meer van Misramont). 'n Zeer kalm stuk dat de nieuwelingen toeliet 'n eerste indruk op te doen van het snellere Ardennewater.

Ta twee mooie uitstappen naar de Salm (op Duits en Nederlands grondgebied), de Amblève en de Lage Lesse in de Ardennen, en de A-beek vanaf Rieuwen, werd voor de eerste maal deelgenomen aan 'n echte wildwaterwedstrijd met 'n moeilijkheidsgraad II (hierover meer in volgende edities), nl. de Warche.

Behalve één kentering op 'n stuwtje waren er geen problemen.

Als laatste werd 'n uitstap gemaakt naar de Ardennen in volle winter, bij hoog water. De nieuwelingen werden aangeraden slechts met de auto te volgen omdat hun ervaring nog te gering was, voor 'n stroming van ± 20 Km/H en met golven van over de meter in 'n enige bedding. Enkelen waren niet te houden en wisten zich ondanks 'n koude duik goed te redden. Iemand met het hart op de juiste plaats zal na zo'n fantastische ervaring zeker terug willen.

Dit voor hetgeen voorbij is.

In de toekomst staan er nog enkele mooie uitstappen op het programma, zowel voor de wildwaterratten als voor de rustige paddelaars. 'n Weekend in de Ardennen met slapen in 'n blokhut, afdalen, skilaufen en wandelen ondermeer in het vroege voorjaar.

Verder deelname aan sommige afdalingswedstrijden en verkennen van nieuwe rivieren.

In de zomer plannen we een vakantiekamp in Zuid Frankrijk met enkele prachtige en toch niet moeilijke rivieren, (o.a. Ardèche) alsook 'n uitstap naar het Nederlandse Biosbos, 'n natuurreservaat sluiten is het dus nu het moment, want later aanpikkon wordt steeds moeilijker.